

'Voetbal is mijn roeping'

Eyong Enoh is een succesvol profvoetballer bij Ajax, vader van drie zonen, gelukkige echtgenoot én overtuigd christen. Hij woont nu vier jaar in Nederland.

Paspoort

NAAM Eyong Enoh (24)

GEBOREN in Kumba, Kameroen

WOONT IN Diemen met zijn gezin

POSITIE OP HET VELD
Middenvelder bij Ajax

RUGNUMMER 6

SPEELDE BIJ Mount Cameroon,
Mağusa Türk Gücü S.K., Türk Ocakları,
Limasol SK, Ajax Cape Town



WAT VIND JE VAN DE NEDERLANDSE CULTUUR?

"Cultuur is persoonlijk. Ik omschrijf het liever als 'mentaliteit' en alles waar mensen waarde aan hechten. Het mooie aan de mentaliteit van veel Nederlanders vind ik de ontspannen en open sfeer. Je kunt jezelf zijn en doen wat je wilt, omdat er niet overal regels voor zijn."

BEN JE GELOVIG OPGEVOED?

"Mijn ouders waren geen actieve christenen. We gingen niet naar de kerk. Ik wist weinig van God, maar was overtuigd van Zijn bestaan. Met christelijke vrienden van school praatte ik over Jezus, de Bijbel en geloof. Toen ik zestien was, vertelde een vriend over zijn ontmoeting met God. Zijn verhaal was heel speciaal en raakte mij diep. Ik nam Jezus aan als Verlosser en wilde naar een kerk om meer te leren over God en om actief te blijven in het geloof. Ongeveer een jaar later liet ik me dopen."

HOE ZIE JE JOUW RELATIE MET JEZUS?

"Jezus betekent alles voor me. Met Hem leef ik mijn geloof. Elke minuut, elke dag, elk jaar leef ik met Hem. Het is een bewustzijn en geen religieuze hobby. Mijn relatie met God is een levensstijl."

'In voetbal moet je soms hard zijn, als ik een gele kaart krijg dan is dat zo'

DEEL JE HET GELOOF MET JE MEDESPELERS?

"Als God een deur opent om over Jezus te praten, dan doe ik dat. Maar ik heb gemerkt dat mensen liever de praktijk zien dan woorden aannemen. Wanneer mijn medespelers mij observeren, zien ze dat ik anders doe. Dankzij mijn gedrag begrijpen ze de boodschap beter. Soms is dit zelfs de enige manier om het evangelie te delen, want mensen willen niet altijd luisteren en je kunt ze niet dwingen. Dwingen zou ook fout zijn, want Jezus kwam uit liefde. En liefde dringt zichzelf niet op."

DOOR JE GEDRAG OP HET VELD KRIJG JE MEER GELE KAARTEN DAN ANDEREN. VIND JE JEZELF DAN EEN VOORBEELD?

"Haha, degene die de kaart geeft is verantwoordelijk, of het nou terecht is of niet. Nee, het zit anders natuurlijk. In voetbal moet je soms hard zijn. Vooral als je zoals ik een verdedigende rol hebt. Ik speel nu eenmaal op die manier en dat is wie ik ben. Als ik een gele kaart krijg, dan is dat zo. Hiermee laat ik tenminste zien dat ik hard knok voor het team."

'Mijn relatie met God is een levensstijl'

WAT DOE JE ALS IEMAND JE NEERHAALT IN HET VELD?

"Als dat gebeurt, probeer ik niet van streek te raken. God weet dat je altijd wordt geconfronteerd met uitdagingen en verleidingen. Hoewel het soms erg moeilijk is om niet boos te reageren, ervaar ik dat God mij deze verleiding helpt te overwinnen."

BIJ WELKE CLUB ZOU JE NOG WILLEN SPELEN?

"Ik heb wel een paar clubs in gedachten die mij leuk lijken, maar dat is persoonlijk. God

kent mijn voorkeuren en ik geloof dat Hij me zal leiden naar de club waar ik het meeste kan betekenen."

ZIE JE JOUW TALENT ALS EEN GIFT VAN GOD?

"Iedereen heeft een talent van God gekregen. Maar het is aan jou of je daar iets mee wilt doen. Veel mensen leven een gestructureerd leven zoals de maatschappij voor hen heeft uitgestippeld. Volgens mij is het juist de bedoeling om je talent vanuit je hart te leven. Of je nu muzikant of vuilnisman bent. Je moet jouw talent gebruiken om Jezus aan de wereld te tonen. In mijn geval is voetbal mijn roeping."

ROEPING? LEG UIT.

"Roeping is het doel wat God in jouw leven voor ogen heeft. In mijn hart houd ik ervan

om te voetballen, maar dat is niet alles. De Heilige Geest sprak tot mij: 'Je gaat niet voetballen zoals elke andere voetballer,

maar je zult tevens een voorbeeld zijn.' Ik ben gepassioneerd over wat ik doe en dat hoort volgens mij bij een roeping."

WANNEER ZOEK JE CONTACT MET GOD?

"Sowieso voor bijna iedere wedstrijd. Maar het komt wel eens voor dat ik het vergeet. Daarnaast trek ik me regelmatig terug om even met God te praten. Ik zie het zo: je ziet je familie niet altijd, maar ze zijn wel altijd in je hart. En soms investeer je extra tijd in hen."

WAT DOE JE NAAST VOETBAL?

"Als ik vrije tijd heb, evangeliseer ik. Dat doe ik op straat. Daarnaast trek ik er graag op uit om met mijn vrouw en drie zoons te genieten en te relaxen."

WAT GA JE DOEN ALS JE STOPT MET VOETBALLEN?

"Als ik gestopt ben met voetballen en ik ben niet aan het evangeliseren, dan ben ik in de Hemel, haha! Nee, even serieus. Als God wil dat ik stop, doe ik dat. Waarschijnlijk zal ik dan steden en dorpen bezoeken om het evangelie te delen. God is de reden dat ik leef en kan leven. Dat wil ik - en God - graag aan iedereen vertellen."

WIL JE NOG IETS TEGEN DE LEZERS VAN INSITE ZEGGEN?

"Zoek God wanneer je nog jong bent! Verlang naar God, want God is dé weg naar het echte leven." *

TEKST JANE TRAPMAN EN ANNE-LYNN SNOEP
BEELD BEELDBANK AJAX