



- Moslims en christenen zijn vijanden van elkaar.
- Moslims zijn ouderwetsler dan christenen.
- Je kunt verkering hebben met een moslim.
- Het maakt niet uit of je christen bent of moslim. Het komt op hetzelfde neer: God dienen.
- Als je goed leeft kom je in de hemel.
- We kunnen best wat leren van de manier waarop moslims met hun geloof omgaan.
- Een burka moet kunnen in een land met vrijheid van godsdienst.
- Als je bij een moslim thuis komt, moet je je houden aan hun gewoontes.

