



## Les 1. Levenslang (bijlage 1)

---

### Efeziërs 1: 3-14

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ..... in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ..... vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ..... naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kind(eren) te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ..... geschonken in zijn geliefde Zoon.

In hem is ..... door zijn bloed verlost en zijn ..... 's zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ..... in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ..... in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ..... de bestemming toebedeeld om vanaf het begin jouw hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem heb je de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van jouw redding, in hem ben je, door je geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die jou beloofd is als voorschot op jouw erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

