



Hanneke:

‘Ik draag een armbandje
waarop ‘Forgiven’ staat.
Dat herinnert mij eraan dat
Jezus mij heeft vergeven.
Daar ben ik heel dankbaar
voor en blij om.
En daarom wil ik ook
anderen die mij iets
aandoen, leren vergeven.’



Les 9. Bidden doe je samen



Willem:

‘Ik ga die vent die mijn vriendin heeft misbruikt nooit vergeven.’



Joran:

‘Ik wil mijn moeder pas vergeven dat ze mij zo vaak heeft genegeerd, als zij zelf eerst spijt heeft van wat ze mij heeft aangedaan.’