



Les 4. Jezus kijkt anders (bijlage 1)

Songtekst van *Zacheüs* – gospelband de Wissel

Het is in de stad een grote drukte
De mensen staan rijen dik aaneen
Ze willen allemaal die Jezus wel eens zien
Nu Hij er is komen ze meteen
Zacheüs probeert bij hem te komen
Maar het is zo'n kleine man en hij is niet in tel
Hij klimt in een boom. Zo wacht hij hem af
Maar Jezus, Jezus zag hem wel

Zacheüs, kom naar beneden
Ik wil naar je huis, kom maar gauw
Zacheüs, kom naar beneden
Ik ben ook gekomen voor jou

Zacheüs heeft Jezus meegenomen
En Jezus wist hoe rijk hij wel was
Thuis gekomen spraken ze uren met elkaar
En toen begreep Zacheüs het pas:
Het geld moest hem gelukkig maken
Zacheüs begreep dat dat niet langer kon
Zijn geld gaf hij weg, zijn hart werd vernieuwd
Nadat Jezus zomaar voor hem stond
Zacheüs ...

Jij staat vanuit de verte toe te kijken
Je voelt je klein of juist ontzettend groot
Je hebt misschien van Jezus wel een keer gehoord
Maar het is een zaak van leven of dood
Vandaag laat God zich nog zo makkelijk vinden
Voor wie jong is en sterk
Of heel oud misschien
Hij roept jou vandaag en Hij vraagt om je hart
Hij kent je, Hij heeft je wel gezien

Hé jij, kom naar beneden
Hij weet wie je bent, kom maar gauw
Hé jij, kom naar beneden

Hij is ook gekomen voor jou