



Les 16. Een blik in de hemel (bijlage 3)

Songtekst *Onderweg* van Gerald Troost

Wij zijn onderweg.
onderweg naar een oneindig feest
en soms hoor ik het gejuicht
ook al ben ik er nog nooit geweest.

We blijven bij elkaar!
We hebben niet zo heel veel tijd
en we houden elkaar vast
want dan raken we de weg niet kwijt.

En de eeuwen gaan voorbij,
iedere kleur en elk gezicht!
is een schakel in de rij.
We reizen samen in zijn licht

Ja, ik mag nu al iets ervaren,
dan kom ik dichterbij het doel!
Dan gaat de hemel voor ons open.
Wat een gevoel!

En wij zijn onderweg.
En we moeten zo veel dalen door,
niemand weet waarom,
maar we zoeken naar het juiste spoor!

O, als de nacht begint,
en het donker duurt een eeuwigheid,
dan zoeken wij zijn kracht
omdat Hij ons naar het leven leidt.

Je mag dromen van die dag,
maar onze woorden zijn te klein.
Er is niemand die begrijpt
hoe onvoorstelbaar het zal zijn!

En het verdriet dat wij nu delen,
met onze reis nog voor de boeg,
is al gedragen tot het einde. Dat is genoeg.

Laten we reizen naar de toekomst,
het is een groot geweldig plan
en omdat Hij het heeft geschreven
ben ik niet bang
want wij zijn onderweg,
wij zijn onderweg.

Maar wat voor lijden wij hier ook zullen door maken,
het valt in het niet, bij de schitterende heerlijkheid die God ons zal laten zien!

En op een dag zal het gebeuren
dan zal ik juichen voor zijn troon
en ik mag nu al zeker weten dat ik bij hem woon.
Ja, dan gaat alles in vervulling,
dan is de reis voor goed voorbij.
Dan is de last van onze schouders,
want we zijn vrij!



Les 16. Een blik in de hemel (bijlage 3)

Songtekst *Hosanna* van Hillsong United

I see the king of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes

Yeeeah

I see his love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing

Hosanna
Hosanna
Hosanna in the highest

I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith

I see a new revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees

Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like you have loved me

Break my heart from what breaks yours
Everything I am for your kingdom's cause
As I go from earth to
Eternity

Hosanna in the highest

Ik zie de koning vol glorie
Komend op de wolken met vuur
De hele aarde schudt
De hele aarde schudt

Ik zie zijn liefde en genade
Die onze zonde wegwast
Alle mensen zingen
Alle mensen zingen

Hosanna
Hosanna
Hosanna in de hoge

Ik zie een generatie
Opkomen om hun plaats in te nemen
Met onzelfzuchtig geloof
Met onzelfzuchtig geloof

Ik zie een nieuwe opwekking
Beginnen als wij bidden en zoeken
We zijn op onze knieën
We zijn op onze knieën

Genees mijn hart en reinig het
Open mijn ogen voor onzichtbare dingen
Leer me u lief te hebben zoals u mij liefhebt

Breek mijn hart door de dingen die u breken
Alles wat ik ben is voor uw koninkrijk
Als ik ga van de aarde naar
De eeuwigheid

Hosanna in de hoge