



## Les 13 Zou een goede God lijden toelaten?

### Introductie

#### *Doel van deze les:*

- Jongeren denken erover na of zij in een God willen geloven die lijden toestaat.
- Ze leren dat God werkt aan een wereld zonder lijden.
- Ze beseffen dat Jezus zelf geleden heeft en daarom met ons mee kan lijden.

#### *Lijn van de les:*

Voor sommigen is het lijden in de wereld een reden om niet in God te geloven. Maar ook zonder God is het lijden een probleem. God is boos over de zonde die veel lijden veroorzaakt. Soms heeft God een doel met lijden, ook al zien wij dat doel niet altijd. God heeft een oplossing voor het lijden: eens zullen alle tranen afgewist worden.

### Lesonderdelen

#### **Is God goed?, p.82**

*Doel:* Jongeren worden geconfronteerd met lijden in deze wereld en gaan nadenken over God en het lijden.

#### Gesprek p.82

Maak voor het gesprek gebruik van de krantenkoppen die onder deze gespreksvraag staan.

#### **Lijden zonder God, p.83**

*Doel:* Jongeren beseffen dat lijden voor alle mensen een probleem is.

#### Extra opdracht, p.83

Boeddhisten: Er kan een eind aan lijden komen, omdat lijden z'n oorsprong heeft in verlangens en begeerten.

Hindoes: Pijn is een feit, lijden is een keuze.

Moslims: Lijden is een beproeving van Allah.

Christenen: Er komt een eind aan het lijden als Jezus terugkomt.

Humanisten en evolutionisten: Lijden is een logisch gevolg van de survival of the fittest en daarmee een onoverkomelijk probleem.

#### Gesprek, p.83

Laat jongeren verhalen vertellen van mensen die zij kennen. Het gaat in dit gesprek om meningsvorming: Wat vinden de jongeren van de reacties op lijden? Hebben ze er respect voor? Vinden ze het raar?

#### Gesprek, p.83

Gebruik het voorbeeld van Marten, als er vanuit de groep geen vergelijkbare voorbeelden worden genoemd.

#### Gesprek, p.83

Een veel voorkomende reactie is boosheid naar God: Als je er zelf niks aan kan doen, komen machteloze gevoelens naar boven, wat zich kan uiten in boosheid op een ander. Stimuleer jongeren om hier open over te zijn. Als er heftige gevoelens boven komen, geef deze de ruimte. Ga daarna wel door met de les om deze jongeren verder te helpen in het omgaan met hun boosheid.

#### Bijbelstudie, p.84

Het verhaal van Job komt deze les als rode draad terug. Het is ook de bedoeling dat de jongeren als verwerking na deze les meer lezen in het boek Job (zie het bijbelleesrooster aan het einde van de les).

- Job krijgt te maken met ziekte en melaatsheid en armoede. Zijn geestelijke lijden bestaat uit het sterven van zijn kinderen, maar ook de afwijzing van zijn vrouw en vrienden.
- Job weigert God te vervloeken, maar wil zich voegen naar zijn wil.

### **God is boos, p.84**

*Doel:* Jongeren denken na over de andere kant: hoe beleeft God het lijden?

#### **Multimediatip**

##### Waarom staat God lijden toe?

Ben je het ermee eens dat alle mensen zondig zijn en daarom geen redding verdienen? Of zou het eerlijker zijn als God zijn macht gebruikt om het lijden van veel mensen te voorkomen?

##### CIP Reinier Sonneveld – Waarom staat God kwaad toe?

Helpt deze video in het dilemma van het lijden? Of is het niet voldoende? Wat zou je God zelf vragen?

#### Gesprek, p.84

Laat jongeren eerst reageren op de vraag. Maak het concreet door verschillende situaties te benoemen.

Je bent als mens van nature geneigd de schuld bij anderen of de situatie te leggen.

Ter illustratie. Bij de AA (Anonieme Alcoholisten) kun je pas geholpen worden als je erkent dat het niet ligt aan de omstandigheden (bv. je slechte huwelijk) dat je bent gaan drinken. Die kunnen er wel toe hebben bijgedragen, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de (slechte) dingen die je doet.

Voordat we God de schuld geven van het lijden, is het goed om te beseffen dat wij er zelf door onze zonden ook aan bijdragen.

#### Gesprek, p.84

God is boos omdat de zonde dingen kapot maakt in de wereld. Het kwaad veroorzaakt lijden. De Bijbel laat zien dat dit kwaad voortkomt uit onze zonden en uit het werk van de Satan.

#### **Extra**

Dit gesprek kan zich ontwikkelen in een gesprek over het lijden als straf van God. Dat is een lastig en gevoelig thema. Daarom hierover een paar opmerkingen.

In de Bijbel lees je hoe God straft vanwege de zonde. Een paar voorbeelden:

- God straft Adam en Eva – ze moeten uit het paradijs.
- God straft Kaïn voor het doden van zijn broer Abel.
- God straft het volk Israël door het 40 jaar door de woestijn te laten lopen.
- God straft het volk Israël door de ballingschap van 70 jaar.
- God straft Ananias en Safira voor hun leugen.

Maar Gods liefde en geduld nemen een veel grotere plaats in.

God heeft zijn boosheid over onze zonde laten neerkomen op Jezus. Dat doet God niet opnieuw. God straft geen twee keer. Maar God probeert ons wel op te voeden. Het kan dus wel zijn dat Hij reageert op kwaad dat wij doen om ons daarmee naar zich toe te trekken.

Dat betekent niet dat God onrecht nu zomaar toelaat. Hij veroordeelt het kwade, ook nu al en wil zijn kinderen beschermen. Als Hij terugkomt zal Hij het oordeel uitspreken en zal er een wereld zonder kwaad en lijden komen.

### **Doel?, p.84**

*Doel:* Jongeren verdiepen zich in het waarom van het lijden.

#### Gesprek, p.85

Inventariseer de reacties op papier.

#### Gesprek, p.85

Ga door op de persoonlijke voorbeelden die genoemd werden. Maak alleen gebruik van het voorbeeld van Marit, als er geen concrete andere voorbeelden zijn genoemd door de jongeren.

#### Extra opdracht p.85

Het kan jongeren helpen om in tijden van lijden hierover na te denken: op dit moment weet ik niet waarom iets gebeurt, maar God kan er een bedoeling mee hebben.

#### Bijbelstudie p.86

Job krijgt geen direct antwoord op zijn vraag. God maakt alleen duidelijk dat wij zijn schepselen zijn. Beperkt in ons bevattingsvermogen. Dit kan de jongeren helpen om meer vertrouwen in God te krijgen.

#### Gesprek, p.86

God kan slechte dingen ombuigen tot iets goeds. Maar vaak geldt: kwaad is kwaad, en daar is lang niet altijd een 'goed' antwoord op.

#### **God geeft verlossing, p.86**

*Doel:* Jongeren beseffen de rijkdom van Gods verlossing van het lijden.

#### Gesprek, p.86

Laat jongeren dit zelf verwoorden. Hierdoor ontdek je of ze begrepen hebben waarom Jezus *moest* lijden. Jezus moest het lijden ondergaan dat een gevolg was van de zondeval. Door zo te lijden, droeg Hij onze schuld.

#### Bijbelstudie p.86

Jesaja profeteert dat de Messias zal lijden om de dood en het verdriet teniet te doen.

#### Opdracht, p.87

Dit kunnen de jongeren voor zichzelf, persoonlijk opschrijven. Het is een belangrijk onderdeel van de les waarin ze het geleerde concreet maken voor hun eigen leven.

#### Opdracht, p.87

Deze opdracht kan helpen om alle informatie en gesprekken op een rijtje te zetten zodat iedereen zijn of haar eigen gedachten kan samenvatten.

#### **Tip**

De volgende les is een integratieles (Samen aan de slag). Kijk alvast naar de mogelijkheden en kies samen met de groep wat jullie willen doen.