



## Les 15 Waarom moet er zoveel in de kerk?

### Introductie

#### *Doel van deze les:*

- Jongeren worden bevrijd van het idee dat je je in de kerk op een bepaalde manier moet gedragen, dat je verplicht mee moet doen of dat je allemaal hetzelfde moet geloven.
- Ze begrijpen wat kerkmensen samenbindt.
- Ze vragen zich af welke plek zij hierin kunnen en willen innemen.

#### *Lijn van de les:*

Het lijkt soms alsof je zoveel moet in de kerk. Moet je je christelijk gedragen voor je erbij hoort? Nee. Iedereen hoort erbij. In de warmte van de gemeenschap mag je groeien in geloof en christelijk leven. Moet je meedoen aan alle taken die er in de kerk zijn? Nee, je hebt een eigen persoonlijkheid gekregen, waarmee je je mag inzetten voor de gemeente zoals dat bij jou past. Moet je allemaal overal hetzelfde over denken? Nee. Het geloof in Jezus is wat je samenbindt.

### Lesonderdelen

#### **Brave burgers, p.92**

*Doel:* Jongeren denken na over gedragscodes binnen de kerk.

*Benodigheden:* groot vel papier

#### **Multimediatip**

[Pinguin kerk](#)

Gaat het bij jou in de kerk ook zo? Wat als je je anders gedraagt dan de rest?

#### Opdracht, p.92

Maak groepjes van ongeveer drie jongeren. Ze schrijven een profiel van een gemiddelde kerkganger. Ze kunnen denken aan gedrag, karakter, de standaard outfit, het gemiddelde inkomen. Ook kun je denken aan de tijdsbesteding; hoeveel tijd besteedt een gemiddelde kerkganger aan de kerk?

#### Opdracht, p.92

Dit is een brainstormronde, dus ga nog niet het gesprek erover aan.

#### Gesprek, p.92

Ga alle opgeschreven regels één voor een langs. Als er moeite met een regel is, praat dan over de 'overbodigheid' van deze regel en de achtergrond ervan: Waarom is deze regel er eigenlijk?

#### Extra opdracht, p.92

Laat de jongeren zelf een positief alternatief bedenken.

#### **'Je moet je gedragen!', p.92**

*Doel:* Jongeren ontdekken dat iedereen een plek in de kerk mag hebben. Ze leren het Belong - Believe- Behave principe.

#### **Multimediatip**

[EO Beam – Snoepjes in de kerk](#)

Wat zijn nog meer ongeschreven regels bij jou in de kerk?

#### Gesprek, p.93

Laat de jongeren reageren op de tekst. Laat hen uitspreken en luister goed naar wat ze zeggen.

### Gesprek, p.93

Koppel de volgorde *Behave - Believe - Belong* aan jullie eigen gemeente. Wordt dit zo ervaren door de jongeren? Waar hebben ze vragen over?

### Bijbelstudie, p.93

Belong: Jezus laat Zacheüs merken dat hij erbij mag horen, door bij hem te eten.

Believe: Door die liefde gaat Zacheüs in Jezus geloven (dit wordt in de tekst niet direct gesteld).

Behave: Zacheüs gedraagt zich als een kind van God (hij maakt goed wat hij anderen heeft misdaan en geeft zijn bezittingen weg).

### Extra opdracht\*\*\*, p.93

In het Bijbelgedeelte wordt een situatie genoemd waarin mensen die al lang geloven (Joden) en mensen die nog maar kort tot geloof zijn gekomen met elkaar in conflict raken vanwege andere gewoontes en gedrag. Een houding van liefde is een voorwaarde om met elkaar om te gaan in een gemeente. Hetzelfde gedrag en dezelfde gewoontes zijn géén voorwaarde om elkaar te aanvaarden. Het begint juist met die aanvaarding. 'Belong' komt eerst dus.

### Gesprek, p.94

De volgelingen van Jezus lijken in geen enkel opzicht op elkaar, behalve in het feit dat ze Jezus willen volgen. Ze vertonen niet hetzelfde gedrag, maar hebben hetzelfde verlangen: bij Jezus horen.

### **'Je moet meedoen!', p.94**

*Doel:* Jongeren ontdekken dat het niet verplicht is om een bepaald aantal taken in de kerk te vervullen, maar dat God hen met gaven geschapen heeft die ze mogen inzetten.

### Opdracht, p.95

Bereid je hierop voor door zelf al een lijstje te maken thuis, voor het geval de jongeren weinig weten te noemen. Is het goed of juist niet als mensen zich verplicht voelen om een bepaalde taak te vervullen?

### Extra opdracht, p.95

De gemeente van Efeze is een actieve gemeente. Ze weren het kwade uit de gemeente en ze houden vol. Maar ze doen het zonder liefde.

### Gesprek, p.95

Zorg voor een open gesprek. Herkennen ze Simons houding? Hebben ze er kritische vragen over?

### Gesprek, p.95

Het is goed om je elke keer weer bewust te worden waarom je iets doet in de gemeente.

### Bijbelstudie, p.96

Het bijbelgedeelte maakt duidelijk dat de taak die je vervult alles te maken heeft met de gaven die je van God gekregen hebt. Doe waar je goed in bent en wat God op je weg brengt! God heeft niet voor niets iedereen anders geschapen.

God wijst mensen hun plaats in het lichaam door de gaven die Hij hun geeft (waar ben je goed in?), door de persoonlijkheid die Hij hun geeft (wat vind je leuk?) en door aan te sluiten bij hun leven (wat past er op dit moment bij jouw levenssituatie?).

### **'Je moet geloven!', p.96**

*Doel:* Jongeren worden zich ervan bewust dat kerkmensen niet overal hetzelfde over hoeven te denken, maar hun eenheid vinden in de liefde voor Jezus.

### Gesprek, p.96

Een interessant onderwerp, waar de tijd voor genomen mag worden. Geef ruimte aan jongeren die hier frustraties over hebben. Jongeren die in hun opvoeding te veel dwang om te geloven hebben ervaren.

Wikipedia geeft deze definitie van indoctrinatie: 'een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.' Herken je dat bij je opvoeding, in de kerk, bij catechese? En ook: is het eigenlijk wel mogelijk om je kinderen op te voeden zonder de dwang van vaststaande waarheden. Elke keer dat je zegt dat iets goed of fout is, ben je normatief. Is dit ook indoctrinatie? Is dit verkeerd of juist goed voor een kind?

Gesprek, p.96

Onderwerpen die mogelijk genoemd kunnen worden: geen seks voor het huwelijk, geen echtscheiding, tegen homoseksualiteit, de rol van de vrouw in de kerk, liturgie, bijbelvertalingen, wel of geen kinderen aan het avondmaal, geloofsdoop of kinderdoop etc.

Bijbelstudie, p.97

Laat de jongeren de tekst in hun eigen woorden opschrijven. Laat ze daarna in kleine groepjes bespreken wat ze hebben opgeschreven.

Gesprek , p.97

Trek een conclusie met de groep. Alleen Jezus is degene die ons samenbindt. Het geloof in Hem en zijn verlossing delen we met elkaar.