



Les 10. Hard werken

Introductie

Doel van deze les:

- Jongeren weten dat zij uit zichzelf geen goede volgeling van Jezus kunnen zijn.
- Ze weten ook dat ze zich alleen maar hoeven over te geven aan Jezus.

Lijn van de les:

Jezus volgen, dat lukt toch nooit? De Farizeeën probeerden God te dienen door hard te werken. Jezus heeft medelijden met de mensen die zo proberen Gods gunst te winnen. Jezus volgen is geen kwestie van hard werken, maar je overgeven. Dan wil Hij je vernieuwen en je leren Hem te volgen.

Lesonderdelen

Puf puf!, p.70

Doel: Jongeren herkennen het gevoel dat ze nooit ‘de beste’ zijn.

Gesprek, p.70

Veel jongeren zullen een gevoel van ‘minderwaardigheid’ herkennen. Praat hier over door en wals er niet te snel overheen.

Mission impossible, p.70

Doel: Jongeren beseffen dat zij nooit zo kunnen leven als Jezus deed.

Multimediatip

[Bejaarde bodybuilder](#)

De juiste motivatie zorgt ervoor dat je veel kan bereiken. Heb je weleens iemand iets zien doen wat onmogelijk leek?

Opdracht, p.70

- Voorbeelden: geduldig zijn – goed doen – geen grove dingen zeggen of doen – niet jaloers zijn – vriendelijk zijn – rechtvaardig zijn – eerlijk zijn – vreugde hebben – vrede hebben in je hart– geloven – dankbaar zijn – respectvol met anderen omgaan.

Verderop in de les wordt uitgelegd dat een rapportcijfer er helemaal niet toe doet, maar vertel dit nu nog even niet. Het is bedoeld als bewustwordingsopdracht.

Gesprek, p.71

De conclusie bij de meeste jongeren zal zijn dat ze waarschijnlijk nooit goed Jezus kunnen volgen. Maar de keerzijde is: Jezus wil je helpen om te leven voor Hem. Hij kijkt niet of je je perfect aan de regels houdt, maar Hij kijkt naar je hart: Hou je van Jezus en wil je met Hem leven en dat laten merken?

Laat de jongeren met elkaar over de stelling discussiëren en zelf een conclusie trekken.

Fantastische Farizeeën, p.71

Doel: Jongeren leren dat het bij Jezus niet gaat om goede dingen doen, maar om je hart.

Bijbelstudie, p.71

- Jezus vertelt deze gelijkenis omdat sommige mensen te trots op zichzelf zijn en anderen minachten.
- Sommige Farizeeërs hielden zich stipt aan de regels van God en vonden zichzelf daarom erg goed en rechtvaardig.

- De houding van de tollenaar was nederig: Hij wist dat hij veel verkeerde dingen deed. Daarom vroeg hij vergeving.

Gesprek, p.71

Het lijstje is geen voorwaarde voor Gods liefde. Als je het zo ziet, mag je het verscheuren. Toch mag je wel je best doen. Als je van Jezus houdt, wil je graag doen wat Hij vraagt. Daarom hoeft het lijstje niet verscheurd te worden.

Bijbelstudie, p.72

De Farizeeërs deden alsof zij helemaal perfect waren. Maar ze hadden geen goed zelfbeeld. Ze hadden een ‘blinde vlek’. Ze zagen van zichzelf niet dat ze hulp nodig hadden om door God gered te worden. Jongeren kunnen hiervan leren dat ze in alle rust kunnen zeggen dat ze niet ‘perfect’ zijn. En dat ze ook niet *hoeven* te zijn. Jezus vergeeft en geneest. Dat hoeft je niet zelf te doen!

Gesprek***, p.72

Er mankeert wel eens wat aan ons geloof en soms zijn we juist vol vuur en vertrouwen. Beide zijn goed om te benoemen.

Wat motiveert jou?, p.73

Doel: Jongeren worden zich bewust van hun motivaties.

Opdracht, p.73

Er hoeft niet uitgebreid over doorgepraat te worden. Het gaat om hun eigen bewustwording.

Extra opdracht, p. 73

Geef uitleg over het begrip motivatie. Antwoorden:

- A: roem, erkenning
- B: beloning, zakgeld
- C: angst voor straf
- D: liefde

Jezus heeft medelijden, p.73

Doel: Jongeren weten dat Jezus medelijden heeft met mensen die op zoek zijn naar rust en een doel in hun leven.

Multimediatip

[Schaapsherder op de hei](#)

De herder zorgt voor de schapen maar de schapen hebben ook een taak. Zij zorgen ervoor dat de planten niet te groot groeien. Wat is jouw taak voor God?

Opdracht p.74

God vind het niet goed als je arrogant bent. Maar Hij vindt het ook niet goed als jij je minderwaardig voelt: In minderwaardigheid schuilt ook een stuk ‘arrogantie’ omdat je je boven je Schepper plaatst: ‘Hij heeft mij niet goed gemaakt.’ Probeer deze gedachte op een liefdevolle en begripvolle manier over te brengen. Het kan hen rust geven om te weten dat Jezus niet naar je kijkt alsof je nergens goed in bent: Hij heeft jou gewild en Hij houdt zielsveel van je! Gewoon omdat je zijn kind bent!

Geef je over..., p.75

Doel: Jongeren leren dat de enige stap die ze hoeven te zetten om Jezus te volgen is: je overgeven.

Extra opdracht, p.75

Creatieve jongeren kunnen in deze opdracht de kern van de les verwerken.