



Les 16. Een blik in de hemel

Introductie

Doel van deze les:

- Jongeren leren meer over de inhoud van het boek Openbaring.
- Ze stellen hun hoop op de overwinning die Jezus al heeft behaald.

Lijn van de les:

Christenen in de tijd van Johannes hadden het moeilijk. Om hen te bemoedigen krijgt Johannes een blik in de hemel. Hij ziet dat het Lam aan het werk is en zal overwinnen. In het boek Openbaring staat veel beeldtaal, het is niet letterlijk bedoeld, maar wil iets duidelijk maken. Door de brieven van Johannes zien we hoe God tegen de christelijke gemeente aankijkt. Openbaring eindigt met de belofte dat alles nieuw zal worden.

Lesonderdelen

Symbolen p.107

Doel: Jongeren kennen de functie van symbolen. Ze uiten wat ze al weten over het bijbelboek Openbaring.

Benodigheden: Bijlage 1. Eventueel kleurpotloden

Opdracht, p.107

Leg het woord symbool uit aan jongeren die dit niet weten. Voorbeelden:

Geluk:  Man en vrouw:  Ichtus:  Geloof, hoop en liefde: 

Opdracht*, p.107

Met deze opdracht wordt het onderwerp 'symbolen' nog wat persoonlijker.

Opdracht***, p.107

Voor jongeren die goed kunnen leren is dit een uitdagende opdracht. Natuurlijk mag iedereen meedoen!

Tip

Geef op dit moment in de les een korte uitleg over de inhoud en opzet van het boek Openbaring. Maak hiervoor gebruik van bijlage 1.

Een hele nare tijd, p.108

Doel: Jongeren weten dat in de tijd van Johannes veel christenen werden vervolgd. Ze denken na over christenvervolging nu en over minachting van christenen in hun situatie.

Bijbelstudie, p.108

- Je bent gelukkig als je kennis hebt van de openbaring van Johannes. Hierdoor weet je hoe God regeert en welke toekomst je voor je hebt als je in Jezus gelooft.
- Johannes heeft het zwaar omdat hij gevangen zit op een eiland. Omdat hij in Jezus gelooft moet hij lijden.

Gesprek, p.109

Het is voor tieners soms moeilijk om voor hun geloof uit te komen. Groepsdwang speelt onder moeilijk lerende of VMBO jongeren een extra sterke rol. Scholieren worden dagelijks geconfronteerd met vloeken op school. Minachting van christenen is eigenlijk ook een vorm van vervolging. Maak dit (kort) bespreekbaar en geef handreikingen om ermee om te gaan.

Er is hoop!, p.109

Doel: Jongeren ontdekken welke hoop Johannes de mensen wil geven. Ze maken kennis met een aantal symbolen uit het boek Openbaring.

Tip

Benadruk op dit moment (en vaker tijdens deze les) dat het duidelijk is dat Jezus de overwinnaar is. Het is soms erg zwaar, maar juist door die hoop blijven christenen geloven en vertrouwen op God.

Bijbelstudie***, p.109

Multimediatip

Bible Project – de dag van de Heer (Nederlandse ondertiteling)

De terugkomst van Jezus is een lastig en verwarrend onderdeel van de Bijbel. Heeft deze video geholpen het duidelijker te maken? Welke vragen heb je nog steeds?

Laat het bijbelgedeelte door een jongere voorlezen die goed kan voordragen. Hij moet langzaam lezen. Op deze manier kan ook de moeilijk lerende catechisant of tiener met dyslexie goed luisteren.

Geen hen de opdracht om tijdens het horen van dit verhaal in hun hoofd een beeld te maken van wat er gebeurt (dat ze het als een film voor zich zien).

De jongeren zullen het gedeelte in eerste instantie heel raar vinden. Maak duidelijk dat iedere persoon, elke gebeurtenis in dit bijbelgedeelte een betekenis heeft. Motiveer hen om er rustig over na te denken en laat ze maar associëren. Misschien kun je ze zo af en toe een hint geven.

Hieronder staan mogelijke antwoorden.

- De draak staat voor de duivel.
- De vrouw die een zoon gebaard heeft: verwijst naar de christelijke gemeente.
- De twee vleugels van de adelaar staan voor de beschermende en koesterende zorg van de Here God. Zie ook Exodus 19:4.
- De slang staat voor de duivel. Zie Genesis 3.
- De woestijn staat voor de benarde situatie waarin de gemeente zich kan bevinden, denk ook aan het volk Israël in de woestijn. Ze waren helemaal afhankelijk van Hem!
- De tijdsaanduiding staat volgens sommigen voor de hele nieuwtestamentische periode, anderen denken aan 3,5 jaar. Maar wanneer je het op zo'n letterlijke manier uitlegt kom je in de loop van het boek tot de meest boeiende absurditeiten. Letterlijk opvatten, past niet bij het genre van het boek Openbaring.

Extra opdracht, p.109

Sommige catechisanten zullen afhaken bij het gesprek over Openbaring 12 omdat ze het te moeilijk vinden. Laat hen eenvoudige tekeningen maken bij de verschillende symbolen.

Extra informatie bij Openbaring 12

God gunt ons een hemelse blik achter de schermen van onze geschiedenis.

Dan zien we allereerst een *vrouw*. Een vrouw met de zon bekleed, de maan ligt aan haar voeten en ze draagt een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ongelooflijk stralend en prachtig, kennelijk middelpunt van het heelal. Met die vrouw wordt het volk van God bedoeld, zoals Genesis 3:15 erover schrijft. Het nageslacht, het zaad van de vrouw. Het zaad dat de eeuwen door in gevecht verweekeld is met de *slang* en haar nageslacht. Je zou na Genesis 3 denken: Kan die vrouw en haar nageslacht nog iets voorstellen? Hoe blijft ze overeind, waar haalt ze de kracht vandaan om het de hele geschiedenis door vol te houden? Maar daar staat ze, en ze is vol verwachting want ze draagt een kind in zich! Het heelal houdt gespannen de adem in, want er is het heilige besef dat dit kind in staat is om de wereld te redden. Maar gaat dat lukken...?

Er is namelijk nog iets te zien in de hemel: een vuurrode *draak* met zeven koppen en tien horens en op elke kop een kroon. Vreselijk imponerend en angstaanjagend! Zeven is het getal van de volheid, hij overziet alles. En tien horens: hij is tot gruwelijk veel in staat en hij is vuurrood, d.w.z.: bloeddorstig als hij is, geniet hij ervan om alles en iedereen kapot te maken en te vermoorden. Hij wil niets liever dan de vrouw en haar kind met huid en haar verslinden. Dat wil zeggen: Gods volk vernietigen en eens en voorgoed een eind maken aan alle hoop en verwachting. Zo is hij vanaf het begin tot nu toe bezig: de mensheid kapot maken. Dat is dat bijten in de hiel waar Genesis 3 over spreekt:

*'Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,*

*zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.'*

Het gaat hier om de strijd tussen de vrouw en de duivel, de strijd tussen Gods volk en de draak, tussen het goede en het kwade. Al die narigheid en rottigheid die wij op aarde meemaken in vervolging, oorlogen, ziektes en de dood, dat is niet zomaar iets wat toevallig gebeurt, maar effect van het werk van de duivel. Die bijt ons op een rotmanier in de hiel, zodat je hinkend over deze aarde loopt. De Bijbel bagatelliseert die ellende niet. Wat een verdriet is er gekomen door de farao in Egypte, door de Filistijnen, door de Goliats en Nebukadnezars in deze wereld en al die tirannen vóór en na hen die mensenlevens verwoest hebben. Denk aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en al die oorlogen die dan hier en dan daar hebben plaatsgevonden. Wat een jonge jongens liggen er op oorlogsgraven. De duivel zaait haat, bloed en verderf en hij vindt het heerlijk. In het groot, maar ook in het klein. Bijvoorbeeld wanneer je lijf of geest je in de steek laat, zodat je gaat wanhopen. Als je door beperkingen de bomen in het bos niet meer ziet. Als er haat en verwijdering in relaties is. Als de dood in je familie toeslaat, en je je afvraagt of God wel echt het laatste woord heeft. Als mensen God verlaten en Hem volstrekt negeren. Dat is allemaal werk van de duivel, die de vrouw probeert te overmeesteren. Je ziet 'm niet maar hij is er wel op aarde. Vreselijk, wat een draak!

Maar God heeft het eerste en het laatste woord. Hij zorgt dat het kind, dat de vrouw in zich draagt niet in zijn klauwen terechtkomt. De vrouw schreeuwt van pijn en barensnood, en terwijl de draak zichzelf in de klauwen wrijft en denkt: 'Nu heb ik gewonnen, ik krijg dat kind te pakken...' wordt het kind geboren en direct weggevoerd naar God en zijn troon. Daar krijgt de draak geen poot aan de grond. In een paar woorden wordt hier de ingrijpende geschiedenis van Jezus' leven hier op aarde geschetst. Hij was hier, deed zijn kolossale werk en werd vervolgens opgenomen in de hemel, bij zijn Vader. De beslissende slag voor de aarde in het gevecht tussen de machtige draak en de kwetsbare vrouw is geleverd. Haar kind is in veiligheid, de duivel heeft het nakijken...

Maar hoe gaat het nu verder? Ook voor die vraag krijgen we een kijkje achter de schermen. Het kind is veilig bij zijn Vader in de hemel, maar de vrouw, d.w.z. allen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben, moeten nog verder op deze aarde. Het kind, ons hoofd, is boven en wij, zijn lichaam, moeten verder. En Openbaring 12 zegt: dat leven van Jezus' volgelingen is als het leven in de *woestijn*. Het is de plek van afhankelijkheid en verootmoediging. Het is de plek waar je jezelf niet kan voeden, maar gevoed moet worden. De plek waar je leeft van alles wat de mond van de Heer uitgaat. Zoals de groten in de geschiedenis van de Bijbel dat ervaren hebben: Mozes, David, Elia, Johannes, Jezus en Paulus. Het is de plek waar het volk Israël verkeerde na de bevrijding uit Egypte. Tussen de vijanden van Egypte en Kanaän in. Helemaal aangewezen op de zorg van de HERE.

De duur van deze bescherming in de woestijn wordt in een wonderlijke *tijdsaanduiding*: een tijd, twee tijden en een halve tijd = 42 maanden = 1260 dagen lang. Als je de wereldgeschiedenis opvat als een periode van 7 jaar, dan is de geboorte van Jezus Christus het midden van de geschiedenis. Vóór Hem en na Hem zijn er 3 en een half jaar te gaan. En gelukkig houdt het laatste jaar halverwege ineens op...

Brieven voor de kerk, p.110

Doel: Jongeren begrijpen de actualiteit van de brieven aan de zeven gemeenten.

Benodigheden: Bijlage 2a en 2b.

Bijbelstudie, p.110

Maak gebruik van bijlage 2a en 2b zodat elk groepje de Bijbeltekst overzichtelijk als brief voor zich heeft en er genoeg schrijfruimte is om de brief in eigen woorden op te schrijven.

Extra opdracht, p.111

Houd er rekening mee dat veel tieners nog een beperkt beeld hebben van hun eigen kerkelijke gemeente.

Het beste komt nog!, p.111

Doel: Jongeren begrijpen wat de wederkomst van Jezus voor hen zelf betekent.

Gesprek, p.111

De bedoeling is de wederkomst van de Here Jezus dichtbij de jongeren te brengen. Probeer het daarom heel concreet te maken. Bijvoorbeeld niet alleen dat er overal vrede is, maar ook: wat betekent dat voor jou? Laat de catechisanten zelf vertellen welke beelden zij hebben en droom er samen over door!

Bijbelstudie, p.111

Het belangrijkste van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is de aanwezigheid van God: Hij zal bij de mensen wonen en daarmee zal alles volmaakt zijn.

Opdracht, p.112

- Stimuleer de tieners om concreet te zijn: geen scheidingen meer van ouders, geen pestgedrag op school, geen overgewicht, enz.
- Maar wel: iedereen voelt zich veilig en geliefd, vriendschap zonder achterdocht, muziek, sport, enz.

Opdracht, p.112

Multimediatip

- Luister naar een lied van Gerald Troost: *Onderweg!*
- Of luister naar het lied *Hosanna* van Hillsong United, als je liever een ander muziekgenre wilt.

De songtekst en vertaling van beide liederen kun je vinden in bijlage 3.