



Les 19. Alles helemaal nieuw

Introductie

Doel van deze les:

- Jongeren gaan zich een beeld vormen over het leven op de nieuwe aarde.
- Ze weten dat het op de nieuwe aarde volmaakt goed zal zijn: Jezus zal op de troon zitten en krijgt alle eer die Hem toekomt.
- Ze ontdekken dat ook zij zelf nieuw gemaakt zullen worden: helemaal perfect.

Lijn van de les:

Als Jezus terugkomt, maakt Hij alles nieuw. Dan zit hij op de troon en zullen er geen tranen en geen dood meer zijn. De aarde zal nieuw worden en jij ook. Je kunt hier naar uitkijken. Dan sta je anders in het leven.

Lesonderdelen

Iets nieuws!, p.126

Doel: Jongeren denken na over iets nieuws krijgen.

Gesprek, p.126

Iets nieuws hebben geeft een opwindend en blij gevoel. Je wil er aldoor naar kijken, of je moet er steeds aan denken. Leg de link met het onderwerp van de les: straks wordt alles nieuw.

Alles helemaal nieuw, p.127

Doel: Jongeren stellen zich voor hoe het zal zijn op de nieuwe aarde.

Opdracht, p.127

Daag de catechisanten uit om hun fantasie de loop te laten.

Bijbelstudie, p.127

Verdeel de bijbelteksten over de groep of maak groepjes waarin iedereen een tekst opzoekt. Deel daarna de antwoorden met elkaar.

Bijbeltekst	Wel	Niet
Openbaring 21: 1b		Zee
Openbaring 21:3 en 4	God is bij de mensen	Tranen, dood, pijn
Openbaring 21:16 en 18	Gouden stad	
Openbaring 21:23	Jezus als lichtbron	Zon
Openbaring 22:1	Rivier	
Johannes 14:2,3	Kamer voor iedereen	
Matteus 22:30		Huwelijk
Jesaja 11; 6, 8 en 9	Vrede in de natuur, overal!	
Jesaja 65:17,18	Blijdschap en gejuich	Erge herinneringen

Opdracht, p.127

Help de tieners om de eerder gemaakte voorstelling te spiegelen aan de Bijbelteksten.

Jezus op de troon, p.128

Doel: Jongeren ontdekken dat Jezus de belangrijkste zal zijn op de nieuwe aarde en dat Hij onze eer verdient.

Opdracht, p.128

Leg aan je catechisanten uit dat zij gemaakt zijn om God te eren. God eren kan ook door te genieten van alle mooie momenten, van de mooie natuur en de mooie spullen die je hebt, maar ook door woorden. Laat de tieners dingen noemen die hen mooi lijken op de nieuwe aarde. Door dit uit te spreken, eer je God!

Extra opdracht, p.128

Als je het moeilijk vindt om complimenten te bedenken voor God, kun je in de Bijbel een heleboel voorbeelden vinden.

Een nieuwe aarde, p.128

Doel: Jongeren maken concreet wat het betekent dat er een *nieuwe* aarde komt.

Gesprek, p. 128

Antwoorden waarmee je de jongeren verder zou kunnen helpen:

- *Zijn er dieren op de nieuwe aarde?*
Ja. Dieren zijn door God geschapen. Hij genoot ervan. Ook de tekst uit Jesaja 11 benoemt een aantal dieren in het vreedrijk, waardoor je kunt zeggen dat er dieren zullen zijn. Of je huisdier naar de hemel zal gaan, wordt niet duidelijk in de Bijbel. Je zou de vraag kunnen stellen: waarom niet?
- *Is er geen zee meer?*
In de tijd van de Bijbel was de zee een vijand, een gevaar. Op zee heerste gevaar voor de dood door storm en verdrinking. Maar de zee stond ook symbool voor demonische machten. Niet voor niets kwam het beest uit Openbaring 13 uit de zee. Daarom staat er in Openbaring 21 dat er geen zee meer zal zijn.
- *Zal ik me vervelen?*
Geen moment! Er zal van alles te zien en te ontdekken zijn waar je voor eeuwig genoeg aan hebt. En of er auto's en computers zullen zijn? Misschien wel: God laat ons ook op deze wereld nieuwe dingen ontdekken. Dat zal op de nieuwe aarde niet stoppen. Maar het gebruik van computers en auto's kon wel eens overbodig zijn...
- *Herken ik de mensen?*
Hier staat niets over in de Bijbel. Een gedachte hierover: Je blijft dezelfde identiteit houden. Er is geen reden om te denken dat God de relaties die mensen onderling hebben zal verbreken. In de hel zal eenzaamheid zijn. In de hemel juist niet, en daarom zullen we elkaar kennen zoals we echt bedoeld zijn, en kunnen we onvoorwaardelijk van elkaar houden.
- *Hoe kan ik gelukkig zijn als ik mensen waar ik veel van hield niet tegenkom?*
Dat is een moeilijke vraag. Maar we zullen in de hemel geen pijn en verdriet voelen. Blijf nu bidden voor mensen waarvan je weet dat ze niet voor een leven met Jezus kiezen.
- *Is er straks ook plaats voor seks?*
Er zullen geen huwelijken zijn (Mat.22). Seksualiteit is een gave die God heeft gegeven. We zullen nog steeds man of vrouw zijn. Maar of er seks zal zijn?!

Gesprek***, p.129

Als je zelf een mooi, ongecompliceerd leven hebt, is het moeilijk om te begrijpen waarom alles nieuw moet worden. Als je kijkt naar de situatie van mensen in landen als Noord-Korea, Soedan of Afghanistan, dan is het wel duidelijk: God moet een einde maken aan al dit onrecht en lijden. Er is een nieuwe wereld nodig.

Een nieuwe jij, p.129

Doel: Jongeren leren dat ook zij en hun lichaam nieuw zullen worden.

Benodigheden: evt. zaadjes en bolletjes

Bijbelstudie, p.130

Dit nieuwe lichaam zal volmaakt zal zijn, zonder ziekten of afwijkingen.

Gesprek, p.130

Sterven hoort bij het oude lichaam. Het nieuwe lichaam zal nooit meer sterven!

Extra opdracht*, p.130

Om visueel te maken hoe zaadjes sterven en tot leven komen, kun je met de groep zaadjes zaaien. Er zijn leuke kleine plastic kasjes te koop, die kan je in je eigen ruimte zetten.

Multimediatip

EO Denkstof – Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Wat denk jij dat Gods plan met de aarde is? Hoe zien onze levens er dan uit?

Op de uitkijk, p. 130

Doel: Jongeren leren dat het leven er echt anders uitziet als je een eeuwige toekomst hebt.

Multimediatip

Jevgeni werd gemarteld in Russische gevangenis

Bij Jevgeni kwam er in dit leven nog gerechtigheid. Voor andere mensen die gevangen zitten, geslagen worden of in angst leven is het leven na de dood het enige wat hoop geeft. Kun je je zoiets voorstellen?

Bijbelstudie, p.130

Woorden die onderstreept moeten worden zijn: smetteloos, onberispelijk en in vrede.

Gesprek, p.130

Het gaat hier over de terugkomst en je relatie met Jezus. Zonder die relatie heb je niet veel reden om ernaar uit te kijken. Want het gaat uiteindelijk om liefde.

Maar als jouw liefde voor God tekort schiet en je eigenlijk dingen op aarde nog wel heel belangrijk vindt, blijft zijn liefde voor jou bestaan. Hij wil jou ontmoeten in levende lijve!

Opdracht, p.130

In dit laatste gesprekje van de les kunnen jongeren die het nog moeilijk vinden om te geloven hun vragen stellen. Het verschil tussen een leven met of zonder Jezus is dat je een eeuwige toekomst hebt. Alles wat je nu doet en meemaakt heeft daarom een andere betekenis.

Opdracht*, p.131

De oplossing van de wegstreeppuzzel is: Kom Heer Jezus.

Tip

De volgende les is een integratieles (Samen aan de slag). Kijk alvast naar de mogelijkheden en kies samen met de groep wat jullie willen doen.