



Les 6. Liefde

Introductie

Doel van deze les:

- Jongeren zien in dat de wet van God is bedoeld om van Hem te houden en van de mensen om hen heen.

Lijn van de les:

Hoe kijk jij tegen de wet, tegen regels aan? De tien geboden zijn woorden van God aan het volk Israël. Ze zijn ook voor ons van belang. De wet helpt ons om God en onze naaste lief te hebben. De heilige Geest wil je hierbij helpen.

Lesonderdelen

Spelregels, p. 42

Doel: Jongeren weten dat een gebrek aan regels al snel ruzie oplevert. Ze denken na over het nut van regels.

Benodigheden: Evt. badmintonrackets met shuttle, mikado, een kaartspel of dobbelspelletje.

Gesprek, p.42

Hou het gesprek hierover kort, het is bedoeld als introductie.

Extra opdracht, p.42

Een opdracht die duidelijk maakt dat het niet prettig is als er verschillende regels worden gehanteerd. Iedereen moet het eens zijn over de regels, anders is de lol er snel af.

Gesprek, p.42

Tieners hebben vaak een negatieve associatie bij regels. Laat hen erover filosoferen hoe het zonder regels zou zijn.

Opdracht*, p.43

Werk in deze opdracht naar een conclusie in één zin die de catechisanten kunnen onthouden.

Gesprek***, p.43

Laat tieners die abstract kunnen denken, samen discussiëren over deze stelling.

Gods cadeau, p.43

Doel: God heeft de wet gegeven om de Israëlieten in vrijheid te laten leven.

Bijbelstudie, p.44

Het volk is bang omdat ze de tekenen zien en horen die passen bij Gods heiligheid en verhevenheid. Ze beseffen dat zij zelf veel te zondig zijn voor die God.

Multimediatip

Mozes bij Sinaï

In de kerk, thuis of op school worden vast weleens de tien geboden voorgelezen. Misschien doet het dan niet zoveel met je. Als je je voorstelt dat Mozes en het volk op deze manier de tien geboden hebben ontvangen, maakt het dan meer indruk op je?

Opdracht, p.44

Zonden van Israël zijn bijvoorbeeld: de verering van het gouden kalf en het mopperen van het volk op het leven in de woestijn.

Regels om lief te hebben, p.44

Doel: jongeren ontdekken dat God de wet heeft gegeven om mensen te leren hoe ze Hem kunnen liefhebben.

Benodigheden: Evt. plastic armbandjes.

Extra opdracht, p.45

De catechisanten kunnen dit op de armband in het boekje schrijven, maar een echt rubberen bandje, met de tekst erop, is nog concreter. Ze kunnen het armbandje dan mee naar huis nemen als tastbare herinnering aan deze les.

Opdracht, p.45

Door deze opdracht kun je duidelijk maken dat het bij elk gebod gaat om de liefde voor God. Bijvoorbeeld:

- Het gebod over de sabbat is niet bedoeld om ons een saai dag te bezorgen, maar om de rust en tijd te hebben om God lief te hebben en Hem te danken voor alles wat Hij geeft.
- Het tiende gebod helpt ons om ons hart vrij te houden voor God. Als ons hart vol is van begeerte, is er geen plek meer voor liefde voor God.

God helpt je, p.45

Doel: Om het bovenstaande te geloven heb je de heilige Geest nodig. Hij helpt jongeren om van God te houden en voor Hem te kiezen.

Multimediatip

Jeuqjjournaal: Regels over smartphones

Hebben jouw ouders regels voor wanneer je op je smartphone mag? Vind je het goede regels? Waarom zouden ouders dat invoeren denk je?

Opdracht, p.46

De catechisanten leren zo de geboden naast hun eigen leven te leggen.

Geef zo nodig uitleg over het begrip 'de spiegel van de wet'.

Gesprek, p.46

God is niet blij met onze tekortkomingen, maar wel met een eerlijke schuldbelijdenis. Als wij onze zwakheid toegeven, kan Hij ons helpen.

Opdracht, p.46

Bijvoorbeeld:

- Je staat bij het fietsenhok en je krijgt een sigaret aangeboden.
- Je hebt een repetitie en je weet een antwoord niet. Je buurman is goed in dit vak. Kijk je op zijn blaadje?
- Je vindt je uiterlijk heel belangrijk. Doe je er alles aan om er zo goed mogelijk uit te zien?

Herhaling, herhaling, p.46

Doel: Jongeren begrijpen dat het goed voor mensen is om elke week weer de regels van God te horen.

Gesprek, p.46

Omdat we als mensen steeds de neiging hebben om God te vergeten en aan onszelf te denken, is het nodig om steeds weer de geboden te horen. Zo wijst God ons de weg tot liefde.

Opdracht, p.47

De regels die God geeft zijn voor alle mensen goed. Iedereen is geschapen om God lief te hebben. Maar niet iedereen wil dat ook...