



Les 8. Praat met eerbied over God – Derde gebod

Introductie

Doel van deze les:

- De jongeren leren wat erg is aan vloeken en grof taalgebruik.
- Ze krijgen eerbied en ontzag voor de naam van God.
- Ze denken na over hun eigen taalgebruik en leren te getuigen van Gods naam.

Lijn van de les:

Het derde gebod leert ons om niet te vloeken, maar met eerbied over God te praten. Ja zelfs van Hem te getuigen. Dat is niet altijd makkelijk.

Lesonderdelen

Tip

Bij de voorbereiding van deze les kun je gebruik maken van het materiaal op www.bondtegenvloeken.nl.

Vloeken, schelden en vieze woorden, p.55

Doel: Jongeren denken na over grof taalgebruik op TV en in hun eigen omgeving.

Opdracht, p.55

Ga bij deze opdracht nog geen lange discussie met de jongeren aan.

Opdracht, p.56

Lelijke woorden kunnen mensen gebruiken om hun ongenoegen te uiten. Een scheldwoord is vaak kwetsend bedoeld richting een medemens. Een vloek is een woord waarin de naam van God wordt misbruikt.

Laat de tieners eventueel een aantal populaire scheldwoorden noemen. Door het uit te spreken kan de rem er wel een beetje afgaan. Schat vooraf in of je groep dit aankan.

Gesprek, p.56

Geef ruimte aan de catechisanten om het eerlijk te zeggen als ze wel eens vloeken. Benoem ook de pijn die dit bij gelovigen kan geven. Zij vinden dit kwetsend voor God en ze voelen zich dan vaak niet serieus genomen in hun geloofsovertuiging.

Multimediatip

[Scheld jij met kanker?](#)

Scheld jij weleens met ziektes? Wat is het verschil tussen vloeken met Gods naam of schelden met ziektes?

Het derde gebod: praat met eerbied over God, p.56

Doel: Jongeren leren de ernst van vloeken kennen. Ze ontdekken dat op vloeken de doodstraf stond in de tijd van het Oude Testament.

Bijbelstudie, p.57

De man die vloekte moet gestenigd worden. Zo ernstig vindt God het als zijn naam misbruikt wordt.

Opdracht, p.57

Laat de jongeren in tweetallen oefenen om te reageren op iemand die vloekt. Als er tijd over is kunnen een paar jongeren laten zien aan de hele groep hoe zij zouden reageren.

Gesprek***, p.57

Jongeren worden zich ervan bewust dat je ook als christen de naam van God op een eerbiedige manier (en dus niet onnodig) moet blijven gebruiken.

Moelijk!, p.57

Doel: Jongeren worden zich (nogmaals) bewust wat de gevolgen van hun taalgebruik zijn. God zal mensen erop oordelen. Gelukkig mogen jongeren weten dat er altijd vergeving bij God is, ook als ze de fout in zijn gegaan door hun taalgebruik.

Opdracht, p.58

Sommige tieners zitten er echt mee dat hun taalgebruik niet zuiver is. Ze vinden dit vaak moeilijk te veranderen. Voor hen is het belangrijk om samen praktische tips te bedenken die hen verder kunnen helpen.

Opdracht, p.58

Deze opdracht kan bij sommige jongeren vragen oproepen. Vaak gebruiken de jongeren het woord ‘zweren’ niet serieus. ‘Zweren’ zonder dat je het meent, kan invloed hebben op de mate waarin anderen je vertrouwen. De catechisanten worden zich ervan bewust dat een belofte voldoende moet zijn in het omgaan met elkaar.

Gesprek, p.59

Tijdens officiële bijeenkomsten houdt het afleggen van de eed (zweren) een ernstige onderstreping van de belofte in.

Multimediatip

[De Baron van Bassie & Adriaan](#)

Bassie & Adriaan is jarenlang een van de populairste series op TV geweest. In die tijd werd er minder gescholden op TV. De baron stond er om bekend dat hij schold met frituursnacks. Goed alternatief?

Getuigen, p.59

Doel: Jongeren sluiten de les op een positieve manier af. Ze worden gestimuleerd om te getuigen van Gods mooie Naam!

Gesprek, p.59

Benoem dat er ook een andere kant van het verhaal is: niet vloeken, maar positief over God praten. Deel ervaringen hierover.

Bijbelstudie, p.59

Petrus en Johannes hadden een verlamde genezen. Ze hadden dat gedaan in de naam van Jezus. Niet zij zelf, maar het uitspreken van zijn naam had genezende kracht.

Gesprek, p.60

Het is belangrijk om aan de tieners mee te geven dat God mensen wil bereiken via hen. Veel klasgenoten, sportvrienden of kennissen uit de buurt kennen God niet en komen nergens waar ze over Hem horen. Maar aan hun leven en door hun woorden kunnen ze toch iets van God ontdekken. Al een klein beetje kan hen nieuwsgierig maken en hen er ooit toe zetten om op zoek te gaan naar meer van God.