



Les 1. De Bijbel; waar gaat-ie eigenlijk over?

Introductie

Doel van deze les:

- Jongeren maken kennis met elkaar en catechisatie.
- Ze denken na over wie God is en waarom Hij de Bijbel aan ons heeft gegeven.

Lijn van de les:

Wil je God leren kennen, lees dan de Bijbel. De kern van de Bijbel is dat God een relatie wil met mensen. De belangrijkste persoon in de Bijbel is Jezus. In Hem zien we wie God is.

Lesonderdelen

Wie ben jij?, p.8

Doel: De tieners maken kennis met elkaar en met catechisatie.

Benodigheden: Voorwerpen van de catechisanten zelf.

Gesprek, p.8

Deze gespreksopdracht is bedoeld als kennismaking. Doe als catecheet ook mee in dit voorstelrondje.

Bespreek wat de tieners van catechisatie verwachten. Leg hierbij ook het begrip *catechisatie* uit. Bekijk samen het boekje en leg hun uit hoe de catechisatie-uurtjes zullen verlopen.

Gesprek, p.8

Bespreek kort: We kennen elkaar nooit helemaal. Maar God, die ons gemaakt heeft, kent ons wel door en door.

Wie is God?, p.9

Doel: Jongeren denken na over God. Welke eigenschappen Hij heeft, hoe Hij eruit ziet, waar Hij is, etc.

Benodigheden: Briefje waarop geschreven staat: 'GOD'

Opdracht, p.9

Door middel van een spel worden de catechisanten uitgedaagd om na te denken over God.

Mogelijke antwoorden: Wijs, rechtvaardig, creatief, liefdevol, geduldig, genadig, trouw, groot, machtig etc. Maar de tieners kunnen ook hun eigen idee over God hebben: ver weg, ingewikkeld, aardig, saai...

Extra opdracht***, p.9

Genesis 6: 5-8: God haat het kwade.

Exodus 2:23-25: God trekt Zich het lot van mensen aan die het moeilijk hebben.

Matteüs 9: 1-7: God vergeeft zonden, Hij geeft genade. En Hij geneest zieken.

Lucas 8: 22-25: God regeert over alles, zelfs de natuur gehoorzaamt Hem.

Lucas 19: 1-10: God houdt van mensen ondanks hun zonden.

Gesprek, p.9

Een stelling om erachter te komen hoe de catechisanten tegen de Bijbel aankijken. Geef hen de ruimte om eerlijk te zijn en toon begrip voor hun (soms kritische) houding.

De Bijbel, p.10

Doel: De catechisanten leren meer over de Bijbel.

Tip

Voor tieners die leestekstjes lastig vinden, kun je de tekening in de marge gebruiken om uit te leggen hoe je God kunt leren kennen.

Multimediatip

<https://www.youtube.com/watch?v=1a-WUInmQQ4>

Rikko Voorberg geeft een stoomcursus over de Bijbel. Hij vertelt hoe de Bijbel is opgedeeld en waar het over gaat.

De belangrijkste, p.10

Doel: Jongeren leren dat Jezus Christus de belangrijkste persoon van de Bijbel is. God heeft de Bijbel als een soort liefdesbrief aan ons gegeven.

Opdracht, p.10

Volgorde van de tijdsbalk: Adam – Abraham – David – Profeten – 12 discipelen – Pinksteren – de gemeente van Efeze. De jongeren mogen de naam van Jezus onderstrepen/accentueren.

Opdracht, p.11

Maak de tekst uit Jeremia persoonlijk voor de catechisanten door hen hun naam te laten invullen.

Opdracht, p.11

Laat de catechisanten zelf bedenken en opschrijven wat de Bijbel en de liefde van God voor hen betekenen.

Extra opdracht, p.11

Als variant op de schrijfofdracht, kun je de tieners ook creatief de conclusie van de les laten verwerken door een hoesje voor hun Bijbel te maken. Dit vraagt wel wat voorbereiding.

Extra opdracht, p.11

Het ging deze les over liefde: liefde van God die zichtbaar wordt in Jezus, de Bijbel als liefdesbrief. Stimuleer de catechisanten om dit thema uit te beelden in een tekening van 'liefde is...'.

Extra opdracht, p.12

Doel: Jongeren laten op een spelende manier (door een quiz) hun kennis en vaardigheden over de Bijbel zien.

Benodigdheden: Een klein prijsje voor de winnaars van de groep.

Antwoorden:

- **Vraag 1:** Jozef (3) Mozes (4) Batseba (6) Ester (8) Daniël (7) Abraham (1) David (5) Jakob (2).
- **Vraag 2:** Beking van Saulus (5) Dood van Jezus (4) Johannes de Doper (2) Johannes op Patmos (7) Herders in de stal (1) Petrus op het water (3) Priscilla (6)
- **Vraag 4:** In het Oude Testament gaat het over de hele wereld en de weg die God gaat met het volk Israël. In het Nieuwe Testament gaat het over Jezus, de Verlosser die er voor de hele wereld wil zijn. Het Oude Testament speelt zich af voor het jaar nul en het Nieuwe Testament daarna.

Tip

Na elk lessenblok volgt een integratieles genaamd 'Samen aan de slag'. Hiervoor worden steeds een aantal suggesties gegeven in het boek die variëren van een gastspreker tot een film of een dagje klussen. Bekijk alvast de 'Samen aan de slag' lessen van dit boek en zorg dat je ruim op tijd begint met het voorbereiden hiervan!